

FİLİSTİN TOPRAKLARINI ALANLARA YARDIM EDENLERİN HÜKMÜ

REŞİD RIZA

29 Ağustos 1897'de Basel'de toplanan Birinci Dünya Siyonist Kongresi'nden sonra Yahudilere ait bir devlet kurulması teşebbüsleri artmıştır. Bu konuda tartışılan en önemli mesele, bu devletin nerede kurulacağıydı. Yapılan uzun tartışmalardan sonra Yahudi devletinin Filistin toprakları üzerinde kurulması kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda dünyanın çeşitli yerlerinde Yahudiler bölgeye göç etmiş veya göçe zorlanmıştır. Siyonizm'in önde gelen isimlerinden Theodor Herzl Sultan İkinci Abdülhamid Han'a kendilerine Filistin'den toprak satma teklifinde bulunmuştur. Ancak merhum Sultan bu teklifi şiddetle reddetmiştir. Yahudilerin Filistin'e göçleriyle birlikte büyük miktarda arazilere ihtiyaç duyulmuştur. Dünyanın çeşitli yerlerindeki zengin Yahudiler ve Siyonistler, büyük meblağlar karşısında Filistinlilerin topraklarını satın almak istemişlerdir. Sonraki yıllarda Filistinlilerin aleyhine kullanılacak bu toprak satışı, o gün ve daha sonraki yıllarda İslâm âlimlerince bunun meşru olmadığı yolunda görüşler beyan edilmiştir.

Bu âlimlerden biri, Mısır ve İslâm dünyasının önde gelen isimlerinden Reşid Rıza'dır. Kendisi *Menâr* dergisinde (sayı: 33/4/273-275, Rabiülevvel 1352/Yunyu 1933) bu bağlamda bir fetva yayımlamıştır. Yahudilere toprak satışının caiz olmadığını belirten Reşid Rıza'nın bu fetvası, Filistinli Müslümanların toprak sattığı iddiasının temelsiz olduğunu göstermektedir.



Reşid Rıza

Aksa Tufanı sonrasında Filistinlilerin Yahudilere toprak sattığı iddiasının tekrar gündeme gelmesi hasebiyle, bu fetvanın Türkçeye tercüme edilmesinin tartışmalara olumlu katkı sağlayacağını düşündük. Fetvayı, Muhammed İmâra'nın *eş-Şeyh Reşid Rızâ* (Dâru's-Selâm) adlı eserinden (s. 65-69) aldık. Metnin başlığı ve ara başlığı tarafımızdan konulmuştur. [Ayşe Betül Doğan]

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbim bana anlayış ve hikmet ver, benim ilmimi arttır.

Hiç şüphe yoktur ki İngilizlerin, Yahudilerin ve Siyonistlerin Filistin'deki eylemleri hususunda İslâmî hüküm, Dâru'l-İslâm'da bir vatana saldırıp orayı zorla ele geçiren savaşçıların hükmü

Filistin halkının arazilerini satışla alanlara yardım edenlerin hükmü, kendi ümmetine ve milletine ihanet edenin hükmü gibidir; Allah'a, Resûlü'ne ve müminlere düşmandır, onların mallarına ve hâkimiyetlerine el koymak isteyenlerin ise dostudur.

gibidir. İngiliz, Yahudi ve Siyonist krallarının emriyle Filistin halkına zalimce davrandılar ve topraklarını korumak isteyen Filistin halkının elinden topraklarını almak için haince planlar yaptılar. Filistin halkının arazilerini ister resmî (satış yaparak) isterse de gayri resmî (teşvik ederek) satışla alanlara yardım edenlerin hükmü, kendi ümmetine ve milletine ihanet edenin hükmü gibidir; Allah'a, Resûlü'ne ve müminlere düşmandır, onların mallarına ve hâkimiyetlerine el koymak isteyenlerin ise dostudur. Müslümanlara malıyla ve canıyla savaş açan kimselerle onlar arasında hiçbir fark yoktur.

Topraklarını Siyonist Yahudilere satan veya başkalarının topraklarının satılmasına aracılık eden kimse, kendi ülkesini topla tüfekle işgale ve topraklarına el koymaya çalışan, düşmanlarına yardım edip kendi milletinin aleyhine çalışan kimse gibidir.

Aksine diyorum ki; Allah yolunda hiç kimsenin kınamasından korkmuyorum, hiçbir zalimin eza vermesinden de korkmuyorum. Dâru'l-İslâm'da bu tür bir yabancı savaş işgali, çağımızda çeşitli adlarla adlandırılan önceki tüm askerî, siyasi ve dinî fetihlerden daha kötüdür. Bunun sebebi, anavatandaki insanların ülkelere sahip olma haklarının, ülkelerini yönetme haklarının ve onları ülkeden çıkarmak için topraklarına sahip olma haklarının ellerinden alınmasıdır. Bilinmelidir ki, eğer biz toprağımızın mülkiyetini elimizde tutarsak, yönetimi geri kazanmak bizim için kolaylaşır, aksi takdirde ikisini birden kaybederiz.

SİYONİST İŞGALE KARŞI DİRENMEK

Her Müslüman bu işgale karşı direnmek için elinden gelen tüm çabayı göstermelidir ve bu çabalara evvela en yakınlarından başlamalıdır. Direnişin en kolay yollarından biri, pasif direniştir. Bunun en basit yolu ise vatan topraklarını Yahudilere satmaktan kaçınmaktır ki bu onlar için para ve nefisle yapılan tüm cihatların altındadır.

Direnmenin en kolay yolu topraklarımızı Yahudilere satmaktan kaçınmaktır.

Eğer bu topraklar alındıysa, şeriat gereği Müslümanların onları geri almak için mallarını ve canlarını ortaya koymaları gerekir. Peki, bu gereklilik bize onlardan bir miktar para alarak onların bu toprakları tekrar sahiplenmelerine zemin hazırlamayı nasıl mubah kılabilir? Bu, kesin şekilde bilinen bir durumdur; zira bizim toprakları geri almamız için o paranın çok daha fazlasını ve canlarımızı ortaya koymamızı gerektirecek bir meseledir ancak bu geri dönüş şüpheli bir durumdur. Çünkü bu, Arap birliğine ve modern yöntemlerle gücünü yenilemesine bağlıdır. Ülkesinin kalbi ve hayat damarları başkalarının elindeyken zafere ulaşmak onlar için nasıl mümkün olabilir?

Topraklarını Filistin'de veya Ürdün'ün doğusunda Yahudilere satan kişi, yalnızca Filistin'e değil, tüm Müslüman Araplara ve İslâm'a zarar vermektedir.

Hiç kimsenin yoksulluk ve aile geçindirmek gibi bir mazereti olamaz. Şeriat, ciddi bir ihtiyaç anında haram olan şeylerin sorulmasına izin vererek acil durumlarda ölü hayvan, kan ve domuz eti yemeye ve hatta açlığını gidermek için, ekme almak için hırsızlık ve gasp etmeye bile izin veriyorsa da hiçbir şey bir Müslümanın vatanını, milliyetini ve toprağını satarak ihanetini asla mubah kılmaz.

Varsayalım ki gıda ihtiyacı o kadar acil ve bu yalnızca Yahudilere satışla ortadan kaldırılabilirse, bu aciliyet yalnızca açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir kişinin durumudur ve çoğu zaman bir dilim ekmelele çözülebilir. Bu tür bir aciliyetin pek çok çözümü vardır.

Ben, topraklarını yabancılara satanların, yaptıklarını, Allah'a, Resulü'ne, dinine ve tüm ümmete sırt dönme, düşmanlarla yapılan savaşlardaki ihanet gibi anlamadıklarına inanıyorum. Hâlbuki Dârü'l-İslâm'ı yabancılara terk etmek ve oradaki Müslümanları azaltmak, yok saymak gibi bir ihanet biçimidir ki bu da en ağır ihanet türlerinden biridir.

“Ey iman edenler! Allah ve Resülü'ne hainlik etmeyin, size bırakılan emanetlere de bile bile hıyanet etmeyin. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihandır ve büyük mükâfat Allah katındadır.” (Enfâl Suresi 27. ve 28. ayet-i kerime)

EN TEHLİKELİ SÖMÜRGEÇİLİK TÜRÜ

Siyonist işgalci (yerleşimci) sömürgecilik, en tehlikeli sömürgecilik türüdür çünkü hem toprak mülkiyetini hem de yönetim yetkisini tamamen elinden alır. Oysa askerî işgal sömürgesi, yalnızca yönetim yetkisini gasp eder. Bu sebeple, bunun ortadan kaldırılması ve bu sömürgecilik türünden kurtulması daha kolaydır. İşgalci (yerleşimci) sömürgecilik durumunda, ihanetin her türü, tarih boyunca tanınan tüm ihanet türlerinden çok daha ağır ve derindir.

Filistin'e yönelik Siyonist işgalci (yerleşimci) sömürgeciliğin tehlikesi yalnızca Filistin'le sınırlı kalmamakta, bu bölgeden başlayarak Müslüman Arap ülkelerinin tümüne, Mısır'dan Irak'a kadar uzanmaktadır.

Batı haçlılığı ve Yahudi Siyonizm'i, bu sömürgeci planı desteklemek için dinî mitleri kullanarak İslâm bilincinin gerçek dinin hakikatleri, ilahi yasaları ve gerçeklerin yanı sıra potansiyelleri, bu zorluklarla mücadelede etkili silahlar olacaktır.

İşte bu şekilde, siyasi İslâm bilincine sahip Şeyh Reşîd Rıza, Doğu Arap ve İslâm dünyasına yönelik Haçlı-Siyonist tehdidi karşısında, canlanma ve yenilenme akımının önde gelen şahsiyetleri arasında müstesna bir örnek olarak parladı.

Sabitleşmiş düşünce ve gelenek içerisinde yer alanlar, bu küresel, bölgesel ve yerel planın bilincinden uzakken; Batılılaşanlar ise, Batı'nın kendi vatanları ve milletleri için neler planladığını göremiyordu. Yenileyici diriliş hareketi,

1947'den günümüze Filistin toprakları



İslâm'ın temel değerleri ve mevcut gerçeklikleri üzerine kurulu bir bilinçle, sömürgecilik ve Siyonizm'in İslâm dünyası ve İslâm ümmeti için neler planladığı konusunda uyanık durumdaydı.

Şeyh Reşîd Rıza, bu siyasi İslâm şuuruunu, Siyonistler ile Batı'nın İslâm'a ve Müslümanlara karşı kurduğu bu kutsal olmayan ittifakın gerçeklerini ifade etme haysiyetine sahipti...

Filistin'in kaybedilmesi, bu vatanın komşu ülkeleri için de bir tehlike hâline gelir. Filistinliler ve komşuları için bu, bir zorunluluk olarak bilinmektedir.

Orada neler olup bittiğini bilenler için, Yahudilerin İsrail devleti kurma isteği ve ekonomik devletinin kutupları olan para ve İngilizlerin askerî güç yardımı ile Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa etme konusundaki ısrarıyla ilgili olarak İngiliz devleti, bu tehlikenin Ürdün'e, Suriye'ye, Hicaz'a ve Irak'a yayılacağını söylüyor. Hatta bu tehlike, Sina'dan Mısır'a kadar ulaşacaktır.

Özetle, İngiliz Siyonizm'i tüm Asya ülkelerinde, dinî ve dünyevi açıdan Arap milleti için bir tehlikedir. Vatanına ve milletine ihanet etmeyen bir Arap'ın veya Yüce Allah'a, onun sevgili kitabına ve Allah'ın Resulü, son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)'e inanan bir Müslüman'ın, onlara yardım etmesi düşünülemez.

Salât ve selâm O'na, ailesine ve ashabına olsun.