



Gazze'de SOYKIRIM (II)



GAZZE'DE Çocuk Olmak

Her **on dakikada** bir çocuğun öldürüldüğü ya da yaralandığı Gazze: Dünyanın en Büyük Çocuk Mezarlığı



Uluslararası insancıl hukukun temel belgeleri olan 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'nin IV sayılı Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi ve I sayılı Uluslararası Silahlı Çatışmalarda Mağdurların Korunması Protokolü'ne göre; çocukların özel saygıya konu olacağı ve her tür ahlak dışı saldırıdan korunacağı, çatışma taraflarınca yaşlarından veya diğer sebeplerden dolayı gerek duydukları bakım ve yardımın çocuklara sağlanacağı, on beş yaşından aşağı çocuklara, gebe ve loğusa kadınlara zaruri olan yiyecek, giyecek ve kuvvet verici maddelerin de serbestçe geçmesine müsaade edileceği, işgal gücünün, işgal altındaki bölgelerde sivil nüfusun tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasının sürdürülmesini sağlama görevine sahip olduğu hüküm altına alınmıştır.



Gazze’de her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. İnsanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum.

Rik Peeperkorn (DSÖ Filistin Temsilcisi)

Kesin ateşkesin olmadığı her gün için ortalama 100 çocuk öldürüldü. Bunun hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Gazze’deki durum korkunçtur ve insanlık için bir utanç kaynağıdır

Jason Lee (Save the Children Filistin topraklarından sorumlu Ülke Direktörü)

İsrail güçlerinin, dünyanın en yoğun nüfusuna sahip Gazze Şeridi’nde sivillerin yaşadığı yerleşim birimlerine yetmiş bin tondan fazla bomba kullanarak gerçekleştirdiği ayırım gözetmeyen saldırılar ve masum sivil ölümleri nedeniyle bugün Gazze, BM temsilcilerinin kullandığı ifadelerle **“yeryüzünün cehennemidir.”** Her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğü, ağır şekilde yaralandığı ya da uzuvlarından birini kaybettiği Gazze, yine BM yetkililerinin ifadeleriyle **“çocuk olmak için dünyanın en tehlikeli yeridir.”** Ailelerin defalarca yerinden edildiği, her yerin istisnasız bombalandığı Gazze’de, kadınlar ve çocuklar için güvenli hiçbir yer bulunmamaktadır.

İsrail saldırılarının en ağır bedelini, **ölenlerin yaklaşık üçte ikisini oluşturan çocuklar ve kadınlar ödemektedir.** İsrail Başbakanı 7 Ekim 2023 tarihinde, **“Gazzelilere şunu söylüyorum: Artık gidin, çünkü her yere güçlü bir şekilde operasyon yapacağız.”** demiştir. Devam eden süreç boyunca, istisnasız tüm Gazze Şeridi, en ağır şekilde bombalanmıştır. Gazze Şeridi, zaten 16 yıldır karadan, havadan ve denizden İsrail tarafından kuşatma altındadır. Bu nedenle bir milyon insanın günlük yardım aldığı dünyanın en yoğun nüfusuna sahip yerlerinden biridir.



Sadece 45 km uzunluğu olan Gazze Şeridi’nde 365 km²’lik bir alan bulunmaktadır. İsrail, sekiz ay boyunca **2,2 milyon insanın yaşadığı bu dar şeride, 2. Dünya Savaşı’nda Londra, Hamburg ve Dresden’e atılan bombalardan daha fazlasını atmış** durumdadır.





27 Mayıs 2024 tarihinde İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın Refah'ta saldırıların acilen durdurulmasına yönelik tedbir kararına rağmen, güvenli bölge ilan edilmiş olan BM'ye ait, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadır kampını savaş uçakları ile bombalamış, **onlarca insanı, çocuk ve bebeği diri diri yakarak öldürmüştür.** Vurulan alanın İsraili yetkililerce güvenli alan ilan edildiğini belirten Filistinliler, özellikle çocuklu ailelerin bu kampı tercih ettiğini dile getirmiştir. Yedi futbol sahası büyüklüğünde olan kampa **900 kg ağırlığında en az 8 roketle saldırı düzenlenmiş, bebekler ve çocuklar yanarak ve vücutları parçalanarak can vermiştir.** Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları saldırılar sonucu "çadırların içinde mahsur kalarak canlı canlı yanan insanlar" olduğuna yönelik raporlar ortaya çıktığını belirtirken, Gazze Sağlık Bakanlığı da cesetlerin "tanınmaz hale geldiğini" bildirmiştir.



Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme de yer alan hiçbir hakka, Gazze’de yaşayan çocuklar sahip değildir. 7 Ekim 2023 tarihinden, Kamu Denetçiliği Kurumumuzca “Gazze’de Çocuk Olmak” raporunun hazırlandığı 6 Temmuz 2024 tarihine kadar Gazze’de 38.098 kişi hayatını kaybetmiş, 87.705 kişi yaralanmıştır. Gazze’de ölen 38.098 kişiden en az 15.700’ü çocuktur. Bu sayıya bombalarla yıkılan binaların yıkıntıları arasında kalmış, cesetleri dahi çıkarılamayan yaklaşık dört bin çocuk dahil değildir. Öyle ki İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, Gazze’de 21 bine yakın çocuğun ailesinden ayrı bir şekilde isimsiz, enkaz altında, gözaltında veya toplu mezarlara defnedildiğini açıklamıştır.



Gazze’de Temmuz 2024 tarihi itibariyle şimdiden yedi tane toplu mezar ortaya çıkarılmıştır. El Şifa Hastanesi ve El Adwan Hastanesi dahil toplu mezar bulunan yerlerde çoğu elleri arkadan bağlı infaz edilmiş **yüzlerce cesedin arasında çocuklar da bulunmaktadır.** Save the Children raporuna göre BM uzmanları, toplu mezarlarda bulunan çocukların çoğunda işkence belirtileri tespit edildiğini, bazılarının ise canlı canlı gömülmüş olabileceğini belirtmektedir.





Filistin'deki çocuklar için asgari düzeyde dahi bir koruma mevcut olmadığı gibi çocuklar İsrail saldırılarının özel hedefi konumundadır. Gazze ve Batı Şeria'da çocuklar, hedef gözetmeyen güdümsüz bombalarla ve kasten bilinçli bir şekilde hedef alınarak öldürülmektedir. 24 Ocak 2024 tarihinde Han Yunus kentinde İsraili keskin nişancılar, çaresizce yemek aramaya çıkan iki kardeşten önce Nahid Adel Barbakh'ı vurdular. Ağabeyi Ramiz onu sırtına alarak kurtarmak istediğinde ise ağabeyini vurdular. Kardeşlerin tek suçu birer Filistinli çocuk olmaktı.



İsrail güvenlik güçleri Gazze'de sokak ortasında anne Hadeel ve küçük çocuğu İmad'ı vurarak öldürdü.



İsrail hava saldırıları sebebiyle akciğer rahatsızlığı geçiren Sidra Matar, Kemal Adwan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde oksijen kaynağının kesilmesi nedeniyle 6 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybetti.



İsrail yönetimi, 7 Ekim tarihinden beri gerçekleştirdiği saldırılarla Gazze'yi Filistinliler için tamamen yaşanmaz hale getirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle ilk haftadan itibaren İsrail tüm hastaneleri, ambulansları, tıbbi yardım konvoylarını ve erişim yollarını da vurarak Gazze'nin sağlık sistemini yok etmiştir. Bu şekilde, Gazze'deki 1,1 milyon çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu dönemde hastanelere erişimini engellemiştir.

İsrail güvenlik güçlerinin ilk andan itibaren kasıtlı olarak bebekleri ve çocukları öldürmesi ve onların yaşaması için gerekli tüm imkanları ortadan kaldırması, etnik temizlik yapıldığını ortaya koymaktadır.



El Nasr Çocuk Hastanesi 4 Kasım'da bombalanmış; 10 gün sonra hastaneye baskın düzenleyen İsrail, doktorları ve refakatçi aileleri hastaneyi boşaltmaya mecbur bırakmıştır. Doktorlar, İsraililerden yoğun bakımda tedavisine devam edilmesi gereken bebekleri teslim alacaklarına dair söz almasına rağmen 27 Kasım'da görüntü almak için hastaneye giden Al Mashhad muhabiri yataklarda ölüme terk edilmiş 5 bebeğin çürümeye başlamış cansız bedenleri ile karşılaşmıştır. Muhabir, "Bebeklerin tamamının hayatını kaybettiğini ve naaşlarının çürüyerek kurtlandığını görüyorum." cümlesi ile karşılaştığı acı durumu ifade etmiştir.



Dünya Nüfus Fonu'na göre Gazze'de 7 Ekim öncesi 50 bin hamile kadın bulunmaktaydı. İsrail 11 Ekim 2023 tarihinde elektriği kestiği, elektrik panelleri dahil enerji kaynaklarını vurduğu ve ilk günlerden itibaren tüm hastaneleri bombalayarak sağlık sistemini çökerttiği için erken doğan bebeklerin kuvözde yaşama imkanı kalmamıştır. Yeterli beslenemeyen anneler erken doğum yapmakta, kuvöz olmayan bebekler hayatlarını kaybetmektedir. 1 Temmuz 2024 itibarıyla artık çalışan hastane ve kuvöz kalmadığından yetersiz beslenmeden erken doğan bebeklerin hayatta kalma imkanı olduğunu söylemek mümkün değildir.



Bir bebek sahibi olmak için 580 iğne vurulan bir annenin, çocuğunun öldürülmesi sonucu yaşadığı acıyı tahmin etme imkanı mevcut değildir.

İsrail yönetiminin yardımların geçişine izin vermemesi nedeniyle mama ve sütün bulunmadığı, ayrıca yoğun bombardıman altında yeterli beslenemeyen annelerin çocuklarını besleyemediği Gazze'de, sağlıklı doğan bebeklerin dahi yaşama şansı ellerinden çalınmaktadır. En son 10 Mayıs 2024 tarihinde **Gazze Şeridi'nde hizmet veren son hastane olan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin, yakıt yetersizliğinden dolayı 48 saat içinde hizmet dışı kalacağı duyurulmuştur.** İsrail ordusunun saldırılarıyla (toplam 34 hastanesi olan) Gazze Şeridi'ndeki 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı belirtilen açıklamada, "İşgalci İsrail'in sağlık sistemini yıkmasının ardından Gazze Şeridi'nde hizmet veren son hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesine yakıt tedariki de durduruldu." ifadesine yer verilmiştir. Nitekim **Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in yoğun saldırıları altında kalan ve insani yardım girişlerinin yapıldığı sınırların da kapatıldığı Gazze'ye yakıt girişinin olmaması halinde sağlık sisteminin "tamamen çökeceği" uyarısında bulunmuştur.**





GAZZE'DE YENİ DOĞAN BEBEKLER ÖLÜM TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 3 bin 500 çocuk takviye edici gıda, mama, aşı yokluğu ve yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında bulunuyor.



İsrail üst düzey yöneticilerinin Gazzelilere yönelik “insansı hayvanlar” (İsrail Savunma Bakanı Gallant), Tevrat'ta çocuklar ve emzikli annelerin acımadan öldürülmesi emrinin verildiği “amelek halkı” (Başbakan Netanyahu), “2023 nekbesi” (Tarım Bakanı Avi Ditcher), “İralnda'ya ya da çöle sürgün etme” (İsrail Miras Bakanı Eliyahu), “saldırılarda hiçbir kuralın olmayacağı” (Gallant) , “yaşananlardan bütün bir ulusun sorumlu olduğunu, sivillerin müdahil olmadığı söyleminin doğru olmadığı” (İsrail Cumhurbaşkanı Herzog) gibi söylemlerinin Gazze'de eyleme geçirilmesi ile birlikte toplu cezalandırma ve soykırım niteliği taşıyan saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılar neticesinde ortaya çıkan sivil ölümlerinde ağırlıklı olarak çocuk ve kadınların öldürülmesi, tahrip gücü yüksek silahlar kullanılması nedeniyle çok ağır yaralanmaların yaşanması ve binlerce çocuğun kolunu veya bacaklarını kaybetmesi, İsrail yönetiminin insancıl hukuku tamamen hiçe saydığını gözler önüne sermektedir.





Maria ve Masa iki kız kardeşti. İsrail güçlerinin evlerini bombalayıp kendilerini ve annelerini öldürmeleri nedeniyle yalnızca altı ay yaşayabildiler.



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara farklı bölgelerde üç kez yakalanan 3 yaşındaki Ahmet Şebat, bu saldırılarda hem anne, baba ve kardeşlerini hem de bacaklarının dizden aşağısını kaybetti.

Cenevre Sözleşmelerinin pek çok düzenlemesinde çocukların özel olarak saygı görmesine, korunmasına ve her türlü ahlak dışı saldırıdan korunmasına vurgu yapılmakta, gerek duydukları bakım ve yardımın sağlanması bakımından taraflara sorumluluk yüklenmektedir. Bütün uluslararası sözleşmeler, savaş ve çatışma zamanında dahi önce kadın ve çocukları korumaktadır. İsrail saldırılarında ise ilk günden itibaren ölenlerin çoğunluğu kadın ve çocuktur.



Ailemin tamamı bir günde şehit oldu. Bir günde herkesi kaybettim. Ailem yok oldu. Sevdiğim herkes şehit oldu. Annem bile şehit oldu. Dünyanın bizi anlaması gerekiyor. Biz çocuğuz, bizim suçumuz ne? Bu şekilde işkence görmek için suçumuz ne?

Filistinli çocuk





İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde 1 Ocak tarihinde düzenlenen saldırıda yıkılan evin enkazında sıkışan bebek çevredeki insanların yardımıyla kurtarılmıştır.



Ağlayarak uyuyorum, ağlayarak uyanıyorum. Torunlarımı öldürdüler, kalplerimizi yaktılar. Sadece bizim değil, tüm Gazzelilerin kalplerini yaktılar.



İsrail'in öldürdüğü torunuyla gözlerinin içini öperek vedalaşan dede



BM yetkililerinin de ifade ettiği üzere Gazze, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri hâline gelmiştir. Gazze'de anneler, İsrail bombaları ile öldürülmeleri veya yaralanmaları durumunda çocuklarının teşhis edilebilmesi için elleri ve kollarına çocuklarının isimlerini yazmak durumunda kalmışlardır. Gazze'de çocuklar, asla uyanamadıkları sürekli devam eden bir kabusun içerisinde.





İsrail saldırılarında ayağını veya kolunu kaybetmiş, ağır yanık yaraları bulunan çocuklar yaşanan tarifsiz ve katlanılmaz acıyı gözler önüne sermektedir. İsrail'in yoğun bombardımanları sonucu günde en az 10, toplamda 3000'den fazla çocuğun kol veya bacağı kesilmiştir. Gazze'de tüm kol ve bacakları kesilen çocuklar bulunmaktadır. Tıbbi ihtiyaçların Gazze'ye girişine müsaade edilmediği için **bu ameliyatlardan bazıları anestezi uygulanmadan gerçekleştirilmiştir**



Yeterli tıbbi imkan olmadığı için normal şartlarda tedavi edilebilecek binlerce çocuğun kolu ya da bacağı kesilmiştir. İsrail saldırıları sonrası Gazze Şeridinde artık çalışan hastane ve yeterli ekipman olmadığı için, uzuvları da kesilemeyen çocuklar acı içinde ölmektedir. **1 Temmuz 2024 itibarıyla kolu ya da bacağı kesilen çocukların sayısı üç bini aşmış durumdadır.**



Hayatta olmayan ailelerin yaralı çocuklarını tanımlamak için WCNSF (Wounded Child No Surviving Family) kısaltması türetilmiştir. Annesini ya da babasını, hatta iki ebeveynini birden kaybeden çocukların temel yaşam gereksinimlerini sağlayabilmeleri mümkün değildir. Herkesin aynı şekilde evinden ve en temel yaşamsal ihtiyaçlarından mahrum kalması, Gazze'deki on binlerce yetim ve öksüz çocuğun durumunu daha da zorlaştırmaktadır. Çocuklara sahip çıkan akraba ve komşular da çadır ve su gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği için Gazze'de birçok çocuk yabancılarla ya da tamamen yalnız yaşamak durumdadır.





İsrail yetkilileri Gazze'deki ölümleri Hamas söylemi ile meşrulaştırmaya çalışsa da Hamas'ın bulunmadığı ve çatışma durumunun yaşanmadığı Batı Şeria'da 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla öldürülen 370'ten fazla kişiden 100'e yakınının çocuk olması, en az 200 Filistinli çocuğun İsrail gözaltı merkezlerinde en temel haklarından mahrum bir şekilde tutulması, 12-13 yaşlarındaki kız çocuklarının Batı Şeria'da tutuklandıktan sonra cezaevlerinde maruz kaldığı cinsel saldırı dahil aşağılayıcı muamelelere ilişkin tanıklıklar, işlenen soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının aslında hiçbir gerekçesinin bulunmadığını ispatlamaktadır. Raporlar, 9 Haziran itibarıyla 250 civarında Batı Şerialı çocuğun, İsrail'in gözaltı sistemi içinde kayıp olduğu yönündedir. Aileleri, Ekim ayında ziyaretlere getirilen kısıtlamalar nedeniyle çocuklarının nerede olduklarını ya da sağlık durumlarını doğrulayacak durumda değildir. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından çok sayıda gözaltında kötü muamele, zorla kaybedilme ve toplu gözaltı ihbarı yapıldığını ifade edilmektedir.



Batı Şeria'da İsrail askerlerin bir eve girerek yedi yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı anlar kameraya yansıdı, **peki kameraya yansımayanlar!**





Anne ve babaları öldürülen Filistinli çocuklar çok erken yaşta ebeveynlerinin sorumluluklarını taşımaya başlamaktadır. Filistinli gazeteci Saleh Aljafarawi sosyal medya hesabından bombalı saldırı sonrası şoka giren iki Filistinli kardeşin görüntülerini paylaştı. Başlarına ne geldiği sorulan küçük Filistinli kız, İsrail güçlerinin 'çıkın' diyerek daha evi tahliye etmeden bombaladıklarını anlattı. Gazzeli kızın, kendisi gibi yaraları olan ve bombardımanın etkisi ile girdiği şokta istemsizce tir tir titreyen küçük kardeşini öperek teselli ettiği anlar buna sadece bir örnektir.



İnsancıl hukuk düzenlemelerine göre kırılğan durumda olmaları nedeniyle çocukların, çatışma durumlarında her şekilde korunması gerekmektedir. Gazze'de ise çocuklar, İsrail askerlerinin saldırılarında özel olarak hedef alınmaktadır. **İsrail saldırılarında öldürülenlerin Rapor tarihi itibariyle yüzde 40'ından fazlasının çocuk olması**, çocuk ve yaralıların tedavi edildiği hastanelerin bombalanması, keskin nişancılar tarafından hedef alınarak öldürülen küçük çocukların varlığı, İsrail güvenlik güçleri tarafından çocukların özel olarak hedef alındığını aksi iddia edilemeyecek netlikte ispatlamaktadır.





İsraili askerlerin “belki 12 yaşlarında kız çocuğu öldürdüm ancak ben öldürmek için bebek arıyorum, Gazze’de bebek kalmadı” ifadeleriyle öldürmek için bebek aradıklarını gülererek anlatması, henüz 9 Ekim’de Savunma Bakanının tüm kuralların kaldırıldığını açıklaması, Ocak ayı sonunda İsraili Bakanların Gazze’ye Dönüş Konferansında Gazze’deki yerler için Gazze’de savaşan **İsraili askerlere öncelik verileceğini açıklaması, İsraili askerler için çocuk ve bebeklerin öldürülmesinin övünülerek anlatılabilecek bir durum hâline geldiğini ortaya koymaktadır.**





Uluslararası aktörlerin Gazze’de işlenmeye devam eden savaş suçlarını durduramamanın ötesinde İsrail’e silah desteği vermeye devam etmeleri nedeniyle yeryüzünün gördüğü en büyük felaketlerden bir tanesi bugün Gazze’de tüm şiddetiyle yaşamaya devam etmektedir.

Yaklaşık iki milyon Gazzeli yerinden edildiğinden Gazze’de bir milyona yakın çocuk, yalın ayak su geçiren çadırlarda aç ve susuz yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır.



Bombardımandan sonra hastaneye getirilen bir kız çocuğunun “üç gündür su içmedim” sözleri, çocukların sadece gece gündüz durmayan bombardımanlarla değil, açlık ve susuzlukla da karşı karşıya kaldıklarının acı göstergelerinden bir tanesidir.





Gazze'de çocuklar en az üç dört kere yerinden edilmiş, defalarca bombalanmış, bazılarında yaralı olarak kurtulsalar da, bazı saldırılardan kurtulamamıştır. 12 yaşındaki Dünya Ebu Muhsin buna bir örnektir. Yaşadığı ev daha önce bombalandı, ailesi hayatını kaybetti. Bir ayağı ampute edilse de Dünya, hayatta kalmaya çalışıyordu. Dünya'yı tank mermisiyle doğrudan hedef aldılar, mermi duvarı delip başına isabet etti ve kanı duvara yayıldı.

Nasır Hastanesi Çocuk Bölümünün vurulması üzerine Nasır Hastanesi Müdürü Muhammed Zagut'un yapmış olduğu açıklama



Gazze çocuklar için bir mezarlığa dönüşüyor. Her gün yüzlerce kız ve erkek çocuğunun öldürüldüğü veya yaralandığı bildiriliyor. Ortaya çıkan felaket, insani ateşkes ihtiyacını her geçen saat daha acil hâle getiriyor. **Yardım damlaları ihtiyaç okyanusunu karşılamıyor.**

Antonio Guterres (BM Genel Sekreteri)

16 yıldır denizden, karadan ve havadan İsrail ablukası altında bulunması nedeniyle "dünyanın en büyük açık hava hapisanesi" olarak adlandırılan Gazze Şeridi, İsrail saldırıları neticesinde bugün "dünyanın en büyük çocuk mezarlığına" dönüşmüştür. Üstelik saldırıların ilk aylarında anneler "çocuğum aç öldü ona yemek bulmaya gittiğimde bombalandı" diye ağıt yakarken, devam eden süreçte Gazze'de bebek ve çocuklar açlıktan ölmeye başlamıştır.

Gazze Şeridi çocuk olmak için dünyanın en tehlikeli yeri... Sahadaki ekibimiz uzuvları kopmuş, üçüncü derece yanıkları olan ve etraflarını saran şiddet nedeniyle şoka girmiş çocuklarla karşılaştıklarını anlatıyor.

Adele Khodr (UNICEF Orta Doğu Bölge Direktörü)





Henüz 6 yaşında olan Hind, İsrail'in kasıtlı olarak çocukları hedef aldığıın en somut örneklerinden bir tanesidir. Çocuk ve kadınların olduğu küçük bir arabaya İsrail güvenlik güçleri ateş etmiştir. Araçtaki kız çocuğu Kızılay'ı aramış yardım istemiştir. Kızılay İsrail'e koordinatları vererek ambulans göndermiştir. İsrail arabanın sadece 100 metre ilerisine kadar gelen ambulansı ağır silahlarla vurmuş ve iki ambulans şoförünü de şahit etmiştir. 14 gün sonra Hind'in cesedi bulunabilmiştir. **Adli tıp uzmanları, Hind'in bulunduğu arabada 355 kurşun olduğunu tespit etmiştir.**



İsrail saldırıları devam ederken dünyaya gelen Fayez Abu Ataya, henüz 7 aylıkken açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetti.



İsrail, Gazze'yi bundan sonra da Filistinliler için tamamen yaşanmaz hale getirecek süreci hızlandırmak için eşi benzeri görülmemiş bombalama ve yıkımın yanı sıra **“Gazzelileri, Gazze'den dışarı atmak hatta öldürmek için açlığı silah olarak kullanmaktadır”**. İsrail, Adalet Divanı'nın ve hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına rağmen ısrarla Mısır sınırında bekleyen insani yardımların önemli bir kısmının geçişine izin vermemektedir. Tırlarda yardım malzemeleri çürütülüp, kullanılamaz hale geldikten sonra içeri sokulmaktadır. İçeride de dağıtımın engellenmesi için UNRWA'nın dağıtım merkezleri vurulmaktadır. Sadece göstermelik bir şekilde, çok az yardım malzemesi taşıyabilen uçaklarla oldukça sınırlı yardım gönderilebilmektedir. **Bebek ve çocuklar ile yaşlılar başta olmak üzere 21. Yüzyılda insanlar Gazze'de açlıktan ölmektedir. Böylece İsrail, bombaların yanı sıra kıtlık ve salgın hastalıklarla Gazze Şeridi'nin işgalini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.**



Gazze’de yaşanan insan yapımı kıtlık, İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Katz’ın 13 Ekim tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kullandığı “Gazze’deki tüm sivil nüfusa derhal bölgeyi terk etmeleri emredildiği, **dünyayı terk edene kadar bir damla su ya da tek bir pil bile alamayacakları**” sözünün bir tezahürüdür. Nitekim UNRWA, ailelerin temiz suya erişimi olmadığı için binlerce ailenin kirli deniz suyu içmek zorunda kaldıklarını duyurmuştur. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze kentinde 42 su kuyusu ve deniz suyu arıtma tesisini yerle bir etmiştir. BM yetkilileri “**Gazze'nin büyük bir kısmı yok edildi, 2 milyondan fazla Gazzeli için burası gerçek bir cehennem. Çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan ölüyor.**” uyarısında bulunmuştur.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 7 Ekim'den 29 Şubat'a kadar olan süre içinde İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nde öldürülen çocukların dünyada **son 4 yılda yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların toplamından fazla olduğunu** bildirmiştir. 29 Şubat sonrası çocuk ölümleri durmadığı gibi İsrail, bütün dünyanın gözünün önünde **çocukları çadırlara bomba atarak, çocukları çadırlarında diri diri yakarak öldürmüştür.**



Bir tek çocuğun öldürülmesi, bütün dünyanın ayağa kalkması gereken kabul edilemez ağırlıkta bir durumdur. İsrail ise Gazze’de, saldırılarının sekizinci ayında 15 binden fazla çocuk öldürmüştü, on binlercesini yaralamış, binlercesini kolları ve bacaklarının kesilmesine yol açarak engelli hâle getirmiştir. Binlercesinin cesedi dahi bulunamamıştır. Yüzlercesi halen cezaevindedir. Kalıcı ateşkesin gerçekleşmediği ve İsrail’in durdurulmadığı her gün, “Gazze çocuklar için cehennem” olmaya devam etmektedir. Üstelik Gazze’de bebek ve çocuklar günlerce acı çekerek ölmektedir. Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca, tüm ülkelerin soykırımı önleme yükümlülüğü vardır. Tarihin en acımasız bu soykırımına karşı çıkmayan bütün ülkeler, bu soykırımı ortaktır. Dünyanın en büyük çocuk mezarlığı Gazze’de yaşananlar yüzyıllar boyu asla unutulmayacaktır.





T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)



“GAZZE”

NAKBA OF HUMANITY



GAZA 2023

GERMANY 1945

**DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA HAPİSHANESİNDEN
DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇOCUK MEZARLIĞINA**

ÖZEL RAPOR

ŞUBAT 2024



www.ombudsman.gov.tr

**KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)**

Kavaklıdere Mah. Zeytin dalı Cad. No.4 Çankaya/ANKARA
Tel: (312) 465 22 00